

# En ska bort: FACIT

- 1** PETRUS ska bort! De övriga tre - Markus, Lukas och Johannes - har alla skrivit varsitt evangelium som finns i Nya Testamentet.
- 2** ESAU ska bort! De övriga tre - Ruben, Josef och Benjamin - var alla söner till Jakob. Esau var Jakobs bror.
- 3** ISAK ska bort! De övriga tre - Sadrak, Mesak och Abed-Nego - hamnade alla i kung Nebukadnessars tjänst när Israels barn fördes bort i fångenskap till Babylonien.
- 4** LOT ska bort! De övriga tre - Abraham, Isak och Jakob - är de tre patriarkerna som är förfäder till Israels barn. Lot var Abrahams brorson.
- 5** SAUL ska bort! De övriga tre - Aron, Mirjam och Mose - var syskon. Saul var kung och levde långt senare.
- 6** TOM ska bort! De övriga tre - Sem, Ham och Jafet - var Noas söner och hjälpte till att bygga arken. Tom finns inte alls i Bibeln, annat än att "jorden var öde och *tom*...".
- 7** NOA ska bort! De övriga tre - Kain, Abel och Set - var Adams söner. Noa åkte ju dessutom bort med sin ark.
- 8** ESTER ska bort! De övriga tre - Marta, Maria och Lasarus - var syskon och vänner till Jesus. Ester var en vacker judisk flicka som blev drottning under fångenskapen i Babylonien.
- 9** SILAS ska bort! De övriga tre - Timoteus, Filemon och Titus - fick alla ta emot brev (som hamnade i Nya testamentet) av Paulus. Silas var istället Paulus resällskap. Kanske han också fick brev men inte i NT.
- 10** JOSUA ska bort! De övriga tre - Jesaja, Jeremia och Hesekiel - var profeter med varsin tjock bok i Bibel. Josua har också en egen bok, men den handlar mest om rivningsarbete... Jerikos murar till exempel.